



Beste familie, gemeenteleden, vrienden en bekenden,

Op het moment van schrijven is het eind januari 2025. De nachten zijn koud. Het vriest behoorlijk en de gevoelstemperatuur is nog een paar graden kouder. Overdag is het mooi helder winterweer. Alles is bedekt met een wit laagje. Heel fijn dat eind november een paar Roemeense mannen aan de slag zijn geweest om de daklekkage te verhelpen. Bedankt ondernemers!

Eind december is Jeanet gekomen. Naast dat dit gewoon heel fijn is, kwam dit ook heel erg gelegen. Een extra paar handen zijn op dit moment hier heel erg welkom. De afgelopen periode zijn de vrouwengroepen gegroeid en de kinderen kwamen ook in grote aantallen op. Daar het nu niet lukt om buiten een activiteit te doen is het binnen passen en meten met de ruimte. Het schooltje was in eerste instantie ingericht als opvangruimte met stapelbedden.

Precies een jaar geleden is het schooltje meerdere dagdelen in de week opengesteld voor vrouwen en kinderen als een soort ontmoetingsruimte. Nu de vrouwen en kinderen zo trouw opkomen is het soms echt passen en meten bij elke activiteit om iedereen een juiste plaats te geven. Daarnaast heb ik door de groei van de groepen en de toename van het aantal contacten ook meer inzicht gekregen in de noden van het dorp. In de maand december zijn er veel dozen vanuit Urk gekomen, zodat er ook veel uitgedeeld kon worden. Wat mooi dat er zo vanuit de thuisgemeente wordt meegedacht. Zoveel warme kleding voor de winter, teveel om op te noemen. Zo mooi dat aan alle leeftijden wordt gedacht.

Samen met Jeanet bij Rosza op de verjaardag geweest, zij mocht begin januari haar 23e verjaardag houden. Rosza liet een foto zien waar zij voor het schooltje staat. Zij was toen 4 jaar. Daarna is zij naar een schooltje buiten het dorp gegaan. Zij kon niet in Idrifaia naar school, omdat extra hulp voor haar hier niet mogelijk was. De eerste anderhalf jaar heeft zij veel in het ziekenhuis gelegen en veel hersenoperaties ondergaan. Daardoor is er waarschijnlijk een achterstand in haar ontwikkeling opgetreden. Gevraagd naar begeleiding die zij heeft. Op dit moment alleen regelmatig naar het ziekenhuis voor controle. Verder lijkt het dat zij geen begeleiding heeft op sociaal-emotioneel gebied. Zij kijkt elke week uit naar de dinsdagmorgen. Zij komt mee met de vrouwen en voor haar ligt en dan een speciaal werkje. Voor haar verjaardag een eenvoudige kinderbijbel gegeven in het Hongaars en een tekst in het Hongaars (gekregen uit Urk) op een metalen plaatje. Deze tekst had zij de vorige avond na een kerkdienst aan Jeanet gegeven met een tekening erbij. Verder nog een mooi schilderij en een kaart met een haarspeld gegeven. Deze haarspeld draagt zij nu elke kerkdienst. Het is zo mooi hoe tevreden zij is met iets wat zij krijgt. Hier in dit dorpje en in deze omgeving zijn geen mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen. Weer iets voor mij om in gebed voor de Heere neer te leggen.



De activiteiten mochten gewoon doorgaan. De 1^e dinsdagochtend in huis samen met een vrouwengroep gesproken over "Waarom laat God het kwade toe", "de oorsprong van het kwaad". Een moeilijk thema aan het begin van het jaar. Zoveel zorgen, zoveel waaroms... Het enige wat we kunnen doen is de Bijbel erbij pakken... en soms ook samen zwijgen. God is groot, wij begrijpen Hem niet. Aan de hand van Romeinen 1 vers 19, 20 en 21 met kanttekeningen heb ik deze morgen ingeleid. Efeze 1 geeft inzicht in Gods verlossingsplan en in Romeinen 9 vers 22 tot en met 24 spreekt de apostel Paulus over Gods doel in de uitverkiezing. De vrouwen schrijven aan het einde van de morgen een woord, zin of tekst op dat voor hen de kern is van deze morgen. Het is tegelijk een soort reflectiemoment. Het is en blijft bijzonder dat we ondanks de taalkloof zo bij elkaar mogen zijn. De volgende dinsdagmorgen komen deze vrouwen weer, maar dan in het schooltje om te breien. Deze vrouwen hebben zich iets voor 10.00 uur al verzameld voor het winkeltje. Ik open het hek en ze lopen naar het schooltje en een paar vrouwen geven mij een tas en fluisteren mij iets in het oor. Jeanet mag het niet weten. Het moet in huis in de koelkast gezet worden. Jeanet is namelijk jarig geweest (dat hadden ze ergens onthouden...). Wij hadden er geen ruchtbaarheid aan gegeven...

We beginnen altijd eerst en als ze een tijdje bezig zijn dan drinken we koffie. Vol trots laten de dames de gebreide materialen zien voor de dozen. Hele mooie truitjes, broekjes, overgooiers enz... Bij het uitdelen van de koffie en thee gaan de vrouwen zingen voor Jeanet en komt de taart tevoorschijn. Jeanet mag de taart aansnijden. Ze krijgt een mooi tegeltje met als tekst in het Hongaars:

Waar geloof is, is liefde, waar liefde is, is vrede, waar vrede is, is zegen, waar zegen is, is God, waar God is, is er geen behoefte!

Verder een mooi kledingstuk en een leuk horloge. Haar verjaardag is niet onopgemerkt gebleven. De andere vrouwengroep komt op de woensdagmiddag, de ene woensdagmiddag komen zij om de dozen te vullen en uit te delen in de gemeenschap en de andere woensdagmiddag komen zij in de ontmoetingsruimte om te breien.



Doordat beide groepen komen proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken, noden die de ene groep niet weet, weet misschien de andere groep wel.

De kindergroep blijft 2 middagen in de week komen. Ook hier is het soms passen en meten met de ruimte. Bij het Bijbelverhaal in huis zitten ze eerst allemaal in de kring op de banken en daarna om de eettafel. Als er veel kinderen zijn dan zitten er soms 2 kinderen op 1 stoel en dan zijn ze daar ook mee tevreden.

Ook in het schooltje hebben we extra tafels met stoelen neergezet zodat de kinderen hier ook wat meer werkruimte hebben.



Ik zie het als een bijzondere zegen dat er zo'n betrokken achterban mag zijn die zoveel schenkt wat hier in de gemeenschap nodig is.

Ook de betrokkenheid van een ieder die het werk hier mogelijk maakt is groot. Een ieder die op welke manier dan ook betrokken is, heel hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid. Wilt u ook voor het eenvoudige werk hier blijven bidden dat het gestrooide zaad ook vrucht mag dragen?

Een hartelijke groet,

Jolanda

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.



Formulier Periodieke Machtiging

De stichting KIMON is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdenden kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen we een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten. Daartoe zendt de organisatie veldwerkers uit naar diverse landen, zoals Guinee-Bissau, Mozambique, Zuid-Afrika, Roemenië, Oekraïne, Thailand en Malawi.

Graag ondersteun ik de uitzending van

(veldwerker) naar

(land)

Ik machtig de stichting KIMON om ieder _____ van mijn rekening af te schrijven, ingaande per _____ (datum) t.b.v. _____ (veldwerker)

- Ik machtig de stichting KIMON om éénmalig van mijn rekening af te schrijven t.b.v. de uitzending van

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en Woonplaats: _____

IBAN rekeningnummer: _____

Telefoonnummer / E-mail: _____

Handtekening: _____

Giften (eenmalig of periodiek) zijn welkom op:

ING NL47 INGB 0006849217 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn, of
ABN AMRO NL77 ABNA 0400598698 t.n.v. stichting KIMON te Apeldoorn

NB.: vermeld bij uw giften: Project Naam land – Naam veldwerker



Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. De werknemers, vrijwilligers en door Stichting Kimon ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Stichting Kimon

**Laan van Westenenk 12
7336 AZ Apeldoorn**

**Postbus 646
7300 AP Apeldoorn**

NL47 INGB 0006 8492 17

**085-0407610
info@kimon.nl**